



Hej Alla Medlemmar!

Så var det dags för ett sista medlemsbrev från mig. Denna gång tänker jag inte rabbla upp allmäninfo utan uppmuntrar er alla att *gå in på vår hemsida, klicka på arkiv och läs senaste styrelseprotokollet. Därefter klickar du dig in på vår kalender så får du en överblick över vad som är på gång.*

Jag vill passa på att även i skrift passa på att tacka för förtroendet. Styrelsenörd som jag är tycker jag att det har varit otroligt roligt nästan hela tiden, och de få stunder det inte varit roligt har det varit lärorikt och utmanande (vilket är roligt på ett annat sätt). Tack hela styrelsen för kloka tankar och ert engagemang, tack alla medlemmar som uppmuntrat och kritiserat, båda sakerna i lagom dos är viktigt!

Jag tycker att det hänt mycket i SSRF under mina två år som ordförande, liksom det har under även tidigare år. Styrelsen har kanske jobbat på ett annat sätt än tidigare och framtida styrelse kommer säkert hitta sina arbetssätt. Hurvida månadsbreven kommer kvarstå är upp till nästa gäng att avgöra, för mig har det varit ett bra sätt att sammanfatta och förmedla mig på. Det finns många saker jag är nöjd över och en del saker jag rent ut sagt skäms över. Jag har gjort så gott jag kunnat under förutsättningarna och alltid haft goda intentioner. Hade livet sett annorlunda ut hade jag gärna fortsatt ett par år till, men nu är det dags för mig att ta ett steg vidare - rida mer och framför allt ägna mer tid åt familjen.

Stora varma kramar till er alla i SSRF-familjen!
Väl mött! /Ordförande Helena

P.S. Jag kommer fortsätta vara aktiv medlem, inte minst i tävlingskommittén så vi ses.